

Kol Soteh

כל סוטה

גליון מספר 068 ליום 18/3/2016

עלון בלתי תלוי מיסודו של משה בן-חיים ז"ל ודני נמלי ייבדל לחיים ארוכים
An independent magazine established by the late Moshe Ben-Chaim, RIP and Dani Namali, long may he live



כל סוטה שאט הנפש

כותבים: יורם בן-חיים, דודו פלמה, דני נמלי, שושי אבן-פז נתן, אבי רוזנקרנץ, דוד אלמן

Writers: Yoram Ben-Chaim, Dudu Palma, Dani Nami, Shoshi Even-Paz Natan, Avi Rozenkrantz, David Ellman

(מקום פנוי לעוד שטויות)



סמל זה ילווה אותנו כל עוד "כל סוטה" עמנו.
מיועד לבעלי טלפון חכם עם אפליקציה מתאימה.
(לא חושב שזה יעבוד עם טלפון חוגה - המכשיר טיפש מדי)

זהו ה QRCode שהחליף את הברקוד הישן כאשר סריקה
שלו תביא אותנו לאתר "כל סוטה"

"דברי הכפר" נולד ביום שישי 11 לאפריל 1952 ומת בשיבה טובה ביום שישי 1 לינואר 2016. בן 63 שנה היה במותו.

יהי זכרו שושנה - (ועוד רבים וטובים)

לפניכם נתונים לזכרו של העלון המכובד ששרת אותנו נאמנה ולאחרונה לא יכל עוד. נתונים המספרים את סיפורו המופלא של העלון "הכי" בכפר הנשיא.

סה"כ מספר העלונים שיצאו לאור: 2487 עלונים

סה"כ מספר העמודים בהם: 25,631 עמודים

גובה סך כל העמודים: 7612 מטר שהם 7.6 ק"מ !!

רוחב סך כל העמודים: 5382 מטר שהם 5.4 ק"מ !!

השטח הכולל של סך כל עמודים: כ-41 ק"מ מרובעים (לשם השוואה, שטח זה מהווה סה"כ שטחם של כ-8200 מגרשי כדורגל או קרוב ל-70 מליון פיצות !)

סה"כ גובה כל העלונים השוכבים זה על גבי זה: 2.56 מטר

סה"כ נפח כל עלוני "דברי הכפר": 0.16 מטר מעוקב (ממש לא משהו !!)

סה"כ משקל כל העלונים מהראשון ועד האחרון שבהם: כ-128 ק"ג (המסקנה היא שאדם אחד לא יכול "להרים" עלון כזה !!)

הנזק האקולוגי הינו מזערי כאשר על פי בדיקה מדוקדקת מסתבר שכל העלונים כולם נזדקקו למעט פחות מעץ אחד להפקתם!! אך מאחר והעלון הודפס בממצוע של 200 עותקים בכל פעם, הרי שנזקקנו לקרוב ל-160 עצים כדי לתחזק את "דברי הכפר".

כעת ברור מדוע "דיברי הכפר" הדיגיטאלי הוא ידידותי לכדור הארץ.

לפרטים נוספים אפשר להתקשר אלי למרות שאין לי מושג ירוק מה לומר לכם, אבל תתקשרו. תשובה לא תקבלו אבל למי אכפת? העיקר השאלה.

הערה: נא לשנן את החומר - יהיה בוחן!



דוד אטמן

לינה משותפת

כמו מרסל פרוסט שיצא למסע בחלל הזיכרון אחר הזמן שאבד, מסע שהחל בניחוחן של עוגיות מדלן, כך קורה לי כאשר אני נתקל במושג "לינה משותפת". ואם אני מניח לעצמי להשתכשך בגליו הרכים של הזיכרון, אני נזכר ביום כזה שהחל והסתיים בלינה המשותפת, עוד בטרם הפכה למושג.

פעם לפני הרבה שנים, בשנות החמישים של המאה הקודמת, בילדותי בקיבוץ אשדות יעקב, הייתה לא רחוק מהקיבוץ בריכת אגירה מבויץ ששימשה לנו כבריכת שחייה בקיץ.

כשהיינו משחקים בה "קדרים באים", אם היית נלכד בכפם של רודפך חסרי הרחמים, הם היו חובטים בך (מתחת למים, כדי שהמטפלת לא תיראה), ובנוסף היו דוחפים את ראשך לתוך הבויץ הסמיך עד שפיך היה מתמלא בבויץ חלקלק. כדי להימלט מה"קדרים" היינו משתמשים בשיטות שבעזרתן יביסו, בעתיד, הווייט-קונג את האמריקנים בווייטנאם. כלומר, למדנו איך לנצל את תנאי השטח כדי להסתתר ואחר כך גם לתקוף. חבטת רגל אחת העלתה עננת בויץ גדולה ועכורה בעיני הרודפים, עננה שמאחוריה יכולת להיעלם ולהימלט לחוף מבטחים. אך מה שקרה באותו יום, היה הפוך מפעולת וייטקונג מוצלחת. כשעלה הענן העכור, כל כך התבלבלתי עד שנמלטתי היישר אל זרועות הקדרים שלימדו אותי מה קורה באמת כאשר תחבולה נכשלת במלחמה.

לבסוף, כשהיינו מותשים מהמרדפים חסרי הרחמים ומשמש העמק הקופחת, עלה קולה הנחוש של המטפלת וכינס אותנו כעדת ברווזונים לארוחת הצהריים. ארוחה שנתרה בזיכרוני הרבה יותר טעימה ממה שהייתה באמת, במציאות הכלכלית הקשה של אותם ימים בשנות החמישים.

אחרי שהמטפלת קילחה אותנו ביד קשה ובזרוע נטויה, נשלחנו אל חדרי השינה כדי לנוח. מתחת למצננים כבדים ודולפי מים התאמצנו להתראות כישנים, עד שלבסוף נרדמנו באמת. לפנות ערב אחרי שקמנו וסידרנו את המיטות, הלכנו ל"חדר ההורים" ל"ארוחת ארבע" ולבילוי עם ההורים, ובלילה חזרנו ל"בית הילדים" ללינת הלילה.

אותו ערב הייתי מאוד רגיש, בגלל המכות שחטפתי בבוקר, ורציתי שאבא יישאר איתי עוד ועוד. לאחר שסיים לספר סיפור סגר אבא בטריקה את הספר, וכשהתכופף לתת לי נשיקת פרידה עלה ממנו ריח של טוב של אבא'ים, ואז, תפסתי בחלק מראשו שהיה הכי קרוב לפה שלי, באוזן, סגרתי עליה את השיניים וסירבתי בכל תוקף להרפות. מאחר והזיכרון משמר רגעים קשים עד הפרט האחרון שבהם, אני זוכר עד היום איך אבא שלי גנח פתאום והתרומם בתנועה חדה כשאוזנו שותתת דם, ואיך בפי נותר החלק מהאוזן שנחתך וסירבתי למסור אותו בחזרה. אני זוכר את הכאב שאחז בי כשפתחו לי את הלסתות בכוח כדי לחלץ מבין מלתעותי את הבדל החתוך, כדי שאפשר יהיה לצרף אותו לאבא שלי שהועלה לבית החולים, כדי לאחות אותם מחדש.

לפתע הוצפתי ברגשי חרטה על המעשה הנורא שעשיתי, ופרצתי בבכי קורע לב ומלא רגשי אשמה. שומרת הלילה שניסתה לנחם אותי אמרה לי ש"לא קרה כלום, יתקנו את אבא שלך בבית חולים", אבל אני בכיתי עוד יותר והפרעתי לכולם לישון.

כעבור כמה שעות אבא חזר באוזן חבושה בתחבושת לבנה ונשק לי שוב. הפעם אני זוכר מהנשיקה את ריחות חומרי החיטוי שעלו מן התחבושת ואת העובדה שאבא לא כעס. נרדמתי מהר ולמחרת עברתי על הטראומה הלילית לסדר היום, כדרכם של ילדים. אבל מאז, כשאומרים לידי "לינה משותפת", יש לי תכף ומיד טעם של אוזן חתוכה בפה, והמון געגועים למשהו שעד היום אני לא בטוח אם הוא לא קיים בעצם רק בזיכרוני.

דודו



A short response regarding God

Yoram, I want to thank you for this opportunity, as I don't think I would have otherwise talked about this topic here in Kol-Soteh

Mr. D, better known as "Dani the Namali" added his angry bit too, But I won't deal with that as I have unfair advantage.

Next week Mr.D!!

First I want to state that I believe in God. Which God?

The God of Abraham, Isaac and Jacob as stated in the Bible!

For me God is like the North star. A direction in which to guide my life, but not to be reached. I believe the Bible was given to us by God through certain people who actually knew what God was all about.

I don't have a problem with the Bible per se. I do however have a big issue with various translation and interpretations of it.

With the above statement I basically mean, Religion!

It goes well with your article. I can quite understand your anger and disgust with religion. Religion is Man-made. For me religion is Mankind's attempt to put God in a box so that we can control Him. That is not who God is!!

It also fits in with the way you described your home. I agree it would be the best if we could just be on this planet without separation into countries, races, etc....

The reason this is not happening (yet) is that we do not listen to God. We know better and we think we are free. Freedom of choice is a gift from God Himself and we, for the most part, misuse that gift.

Way back Man tried to reach up to God and take over.
Do you remember the story of the Babylonian tower?
Remember what happened there?
That is a good explanation of why we are separated, today, into countries, religions, races etc.....

Let me give you an example of Man trying to boss God around:
I was visiting friends in Arad and as I walked towards their home I noticed a group of about 30-40 religious orthodox standing on the street, shouting and cursing. Approaching an all-black orthodox Jew (Apologies to all Kiwis) the conversation went as follows:

Me: *"What is going on? Why the cursing and shouting?"*

Him: *"There are Christian missionaries there and we must get rid of them!"*.

Me: *"Why?"*

Him: *"Because they are stealing our people's souls"*

Me: *"Oh, I see. So tell me, do you believe in God?"*

He looked at me as though I had fallen on my head and seemed to be saying *"Can't you see by my hat, coat and beard?!"*

Me: *"Do you believe God is almighty?"* - I kept asking

Him: *"Of course!! There is none like Him!"*

Me: *"So what exactly makes you think He needs your help?"*

(He just stared at me, turned around and walked away)

But Yoram, lets get back to your article.

You know... There are probably people who would be terribly hurt by your swearing at God like that but that is their problem.

God can take it. 😊

But you, a stated Atheist, are swearing at a God you don't even believe in! How do you explain that?

You sound like a friend of mine who keeps saying:

"I'm an Atheist, thank God!"

My relationship with God is personal. No go-betweens.
God doesn't need a ground-crew to do His work. He does pretty well by Himself.

This is why I do agree with you as far as religion goes.
Take the various "Mitzvot" for instance. We are told by God's self-proclaimed helpers that this is the most important thing to do.

They tell us of the 10 commandments as commands from God that must be obeyed! Yet the Bible talks about the 10 **sayings** (Dibrot), not **commands**!

God is suggesting the best way but it's up to us to accept (or not).
God gave us the gift of free choice.

We took it and have made terrible choices.

Now this is why our planet looks like it does today.

I don't have any problem with those who don't believe in God.

My son told me something I thought was very wise....

He said: "**God never said, follow Me and throw thy brains out of thy window!**". After all it was God Himself who created us with a brain (Ok! Ok! maybe not everyone...LOL).

This is one of the reasons I believe in "Kol Soteh" – "The voice of the deviant" – All too many on this planet are running around like sheep following one religious nut or another.

We need to deviate from that norm. We need to be deviant (A Soteh)!

David, the non-religious, Ellman 😊



About Mankind's stupidity

I am a "young" man in an "old" man's body my outlook on life is by far more progressive than my parents generation and my kids generation. In the overall look into the evolution of society since the stone age we are sure progressing towards a more erudite and humane culture worldwide. Although if we were to look today anywhere on the globe this would not seem to be the case due to some vestigial remnants of strong held beliefs such as religion, nationalism, superiority of race and greed.

As I voyage through life I can not but realise that the highest obstacle is the sad fact that so many people are simply stupid, morons or imbeciles - you can pick up the one you prefer, but as we well know the problem with stupid is that stupid does not know he is stupid so we end in a catch 22 that is somewhat like a black hole where once you pass a certain invisible line surrounding the black hole you can not turn back (In this story black hole is the metaphor for stupid where if you try and listen too seriously to his "Philosophy" of life you could deteriorate and suffer brain damage) seriously, how many times in my 64 years of life, have I been a witness to some of the most asinine decision adopted by Governments and accepted by the people. Decisions that any sane person knows in advance will hurt the people, such as starting unnecessary wars ... just look around you.

What is it with so many people, especially Americans that they are so much anti progress. As if actually afraid of positive change and quality of life for all. Maybe it is in the brain, and the progressive person simply has a frontal brain that is on average bigger than that of a conservative who also simply has a bigger reptilian brain.

When I "fall" into a "conversation" with a religious person, usually a Jew (I work as the Security officer of an all girl jewish private school) regarding in most cases as to what is my opinion on what

is going on in Israel, I am confronted with amazing ignorance coming from some of the nicest of people. I usually end the short encounter with something like: "I just think that **they** are also humans and probably have the very same basic needs as any jewish person, maybe we should pay attention and try and learn something from our own History" hoping against all hope that maybe just maybe a slight of doubt will plant root in their mind and some small change of heart ... not a fucking chance - "stupid does not **know** he is stupid"

Now going back to the beginning, when I say I am more progressive than my parents generation or my kids, I simply state a fact. Both my parents and my kids where and are beautiful people whom I love dearly, but have a "narrower" outlook on life than i do, although some people tell me that my outlook is simply too wide. Mayby???

I do not give a fuck what most people think, which is also a contradictory in terms since most people don`t.

Yoram.



On Religion

I admit ,when the subject is religion i see red .in the last issue yoram wrote an article about religion and god,he took the words right out of my mouth .yoram ,I couldn't agree with you more, and if you don't mind I'd like to put my two cents into the discussion.

I'm an atheist but I'm sure you already know that , there many reasons for that ,one big reason is that I didn't grow up with religion ,there for it wasn't part of my life at all. I didn't disliked it ,it didn't mean anything to me. My dislike of religion started later on in life when I saw religion kreping into Israeli politics like a virus and because there isn't separation between religion and state in Israel (like their is in most advanced society's) it made it easy for them small religes party's to high jack the Israeli government and forced them to make policies that where against the interest of state of Israel .

one more main reason I dislike the Jewish Religion is the inhuman way they slaughter animal's. "Kosher "means no blood in the meat and so they hang a cow up side down slit its throat the heart still pump blood out until the poor suffering animal die a slow death from lost of blood .what a wonderful religion, think about that when you're having your next "kosher "stake .

Religion is growing fast in Israel, if we don't stand up to this ,wi'll soon have a "theocracy "style state basically like Iran has, is that what you want?..?...Religion is old and back dated it stands in the way of progress it's time to put it where it belongs in " bait kneset" .god's business should be done in the house of god not in the "kneset ". Man fought holy wars going back thousands of years, did we solved anything? The answer is no, and you don't have to look far it's easy to see its happening all over, people killing each other in the name of God .all that misery, that hell on earth, all the atrocity that people inflict on each other all in the name of something that no one ever seen or heard from ,there isn't a shred of evidence that God exists. What if you wrong, what if there is no God, so was it all for nothing? ...how pathetic.

Faith means, making a virtue out of not thinking, they say have faith in God hi'll solve all your problems. Just pray it'll all go away. O yah.....!!!!m. Forgive me for thinking.

Those who preach faith are nothing but snacks oil salesman keeping mankind in a bondage to fantasy and nonsense ,that encourage and justify lunacy and destruction .

look at the Muslim fundamentals they cause so much havoc ,chaos and destruction not to mention looting rape and murder ,all in the name of their twisted religion .

The history of religion probably will tell you all you need to know about God . It starts thousands of years ago when man didn't know what hit him when he saw lightning come down from the sky he shat in his pants and when he heard the thunder, all hell broke loose ,he jumped in to the closes cave he could find and swore to the almighty up there that hi'll do anything ,only don't hurt me ,and that was it,that was that tiny minute matter that started the big bang, in religion terms of course. From that point onward God and religion evolved to what it is today ,and it's far beyond me to understand why now that we know the nature of things that used to scare the hell out of our ancestors the cave man ,why we still looking to God to bail us out

Ok, sum will say what about the spiritual side of this? Yah, I don't have an issue with the spiritual side of religion if it makes you happy, go for it . being spiritual is good ,that what religion sepos to be ,spiritual peaceful and bring people together . unfortunately today its more about money, power and pushing there fols values and there pathetic rules on the rest of us. there's not much good in this type of religion, I think most of us can agree on that. Right? .

here in the USA we have the evangelical Christians who literally believe in Armageddon the biggest war ever between good and evil ,the forces of god will be led by Jesse himself into battle with evil , in the end good will prevail but, anyone who wouldn't convert to Christianity will burn in hell.including the jews, which in there crazy believe would have to be in

control of ancient Israel for the apocalypse to happen in the first place .
Here is what I found on a website call "beliefnet.com" . 36% of all
Americans believe that the Bible is God's word and should be taken literally.
One of four amrican believe that "911" was predicted in the bible.
Third of all Americans who support Israel say they do so because they
believe that the jews must possess their own country in the Holy Land
before Jesus can return.

I don't know.are there any sane people left on this planet earth?

I think I'll rest my case, good luck to you all.I need to cool down
so I think I'm gonna call Benny G, and ask him to come with me to the pub
in rosh pinah for a beer.

Mr. D.



שלום שושנה, שלום דויד, שלום למארכט.

תמיד חיכיתי לקבל את "דברי" ותמיד שמחתי לקבלו ותודה לך, שושנה שרקני, על ההתמדה והעקשנות. אוהבת מאד מה שכתבת וכותבת ומאד מקווה שלא תעלמי לנו. מה שאת כותבת מאד מדבר אלי.

כמעט שכתבתי "דברי" ז"ל אבל - מי יודע. אולי פעם, בעוד עשר, עשרים או שלושים שנה הוא שוב יקום, כאותו עוף החול. אולי יהיה איזה משוגע לדבר שיחליט שזה העניין שלו וכמו ש"כל סוטה" קם מן הנשייה כך יקום גם הוא. או שלא.

אינני חושבת ש "דברי" עומד בצד קפוא ונכלם ונשכח. הוא חלק מהסיפור של כפר הנשיא, כמו, נגיד, הצריפים, הצאן, חדר-האוכל, הלינה המשותפת, האסיפות. הוא יחיה בזיכרון של האנשים וכשאחרון הזוכרים אותו יעבור מן העולם כנראה שהוא ימות סופית. בינתיים, גם לחיות בזיכרון זה סוג של חיים. הוא איננו עכשיו כי כנראה הגיע זמנו ללכת: אניצ'ה. אניצ'ה זה, לפי הבודהה, אחד ממאפייני המציאות. זה אומר שיש שינוי מתמיד, הדברים ארעיים, יש עלייה ודעיכה, שוב עלייה ושוב דעיכה ואף אחד מהם לא נשאר. דרך העולם היא שהכל חולף ומשתנה. האם אני מנסה לנחם? אולי.

מצד שני - מה שמנחם אותי לא בהכרח ינחם את זולתי.

"כל סוטה" היה בשבילי רק בגדר שמועה. מעולם לא קראתי או ידעתי עליו משהו בגלגול הקודם. הבנתי שהוא היה משהו מחתרתי למדי, משהו צעיר כזה, בועט במוסכמות וחצוף. האמת שלא ידעתי עליו כלום ומאום. כעת, לעת זיקנה, פתאום ניתנו לי הזכות ובהחלט גם העונג, להיות בין קוראיו.

נהנית מאד מאד לקרוא ובהערכה זהירה: רוב הכותבים כבר עברו את גיל 19 ואצל חלקם לפחות עדיין יש את העניין של לשחוט כמה פרות קדושות, קצת לבעוט, קצת פרובוקציה וקצת לטלטל.

ובלי הומור הרי זה בכלל לא ילך. הלהבה, גדולה או קטנה, בוערת גם ללא קשר לגיל. בהיותי ערה לכך שאם קוראים רצוי שיהיו גם כותבים אני מנסה לצאת מן הקונכיה שבה אני כל-כך אוהבת להסתגר והנה אני כותבת.

מצטערת על הנטייה שלי להיות "כבדה", להתייחס מאד ברצינות למה שכתבו, למשל, דויד ויורם:

פעם עלה בדעתי שהקיבוצים היו מין המצאה, קונץ כזה שהיה טוב לזמנו ושבלעדי הפראיירים ההם אי-אפשר היה להקים מדינה. על המזבח הזה עלו כמה קורבנות (לפחות להרגשתם וזה בהחלט אותנטי) אך כל כך הרבה ילדים גדלו בכל כך הרבה סוגים של מסגרות שלא התאימו להם ומרגישים חבולים למרות כל הכוונות הטובות שהושקעו בהם. בבתי הספר שלנו לא מלמדים, גם היום, שני נושאים חשובים: הורות וזוגיות. לרוב האנשים הדברים האלו לא באים באופן טבעי.

יש ניסוי וטעייה, מתגלחים על זקנם של הראשונים ובמקרה הטוב צוברים נסיון וחוכמת-חיים שבאים לביטוי מאוחר יותר.

ועוד, במהותי אני סה"כ אתאיסטית וחושבת שהאדם המציא את אלוהים והוא עשה זאת כי כנראה זה צורך מאד בסיסי אצל רוב בני האדם: להאמין במשהו שהוא גדול וחזק מהם. מודה שאני מאד נזהרת לא להתבטא בצורה כזאת כי זה מושך הרבה אש ואין לי שום חשק להלחם באף אחד וכבר מזמן שאינני מתווכחת. בטח לא על אמונה (ופה זה ירושלים! וכולם נגד כולם: יהודים נגד ערבים, חילונים נגד דתיים, אשכנזים נגד ספרדים, ימנים נגד שמאלנים) אבל מצאתי שאם תכבד את הזולת, תכבד באמת, תקשיב לו, לא תזלזל בו (וממש לא דחוף שתאמר באותו רגע מה אתה חושב! לא בטוח שמה שתקבל יהיה אינסטנט הבנה. יותר בטוח שתקבל אינסטנט פליק...)

תיאורטית, מכאן אפשר לאט לאט להתקדם. סה"כ מאד כואב שאת החיים החד-פעמיים שקיבלנו מבזבזים על...טוב, אתם הרי יודעים על מה. אבל, בשנים בהן היו לי קשרים עם ציבורים מאד מגוונים (ירושלים!) נוכחתי שרוב בני-האדם רוצים אותם דברים: תחושת חופש ובטחון, חינוך סביר לילדיהם ופרנסה שמכבדת אותם. מבקשים תחושה כללית של רווחה פיזית, מנטלית וכלכלית. ממש לא חשוב איזה בגדים הם לובשים, מה צבע עורם, במה הם מאמינים ובאיזו שפה הם מדברים.

אני יודעת שבזה אני לא מחדשת כלום ולכן אחזור בשמחה לקונכיה שלי ואשתדל לא להכביד יותר. צ'או!



שושי אבן-פז נתן.

פססס רוצים
מידע על הטרור?



1213



"ויצאו ממנו מים..." / דוד אלמן

(מאמר שכתבתי לפני 3-4 שנים ב"דברי הכפר" ונראה לי מתאים - מתפרסם היום גם ב"כוון חדש", עיתון ותיקי הגליל)

האמת היא שלא ידעתי כלל שאני בתוך הארון עד שמישהו נעמד לידי ובלחישה רועמת לחש לי: "לא נעים לי להגיד לך אבל כל הקיבוץ כבר יודע!" מאותו רגע נורא נקלטו בתודעתי שלושה דברים: א. שאני בתוך ארון. ב. שאני יוצא מהארון. ג. עומדים להפריד ביני ובין הערמונית האהובה שלי.

למען הסר כל ספק ולמען הסר כל חלק מיותר של הארון, אני מודיע חגיגת שכן! הסתובבתי במשך למעלה מחודש עם קטטר תלוי מהרגל השלישית (או הרגל הראשונה – תלוי כיצד האגו הגברי מסתכל על זה).

למעשה כל מה שרציתי מובא בצורה ציורית בסרט **Star Treck** ואומר הכל....

"*To boldly pee where no one has pee'd before!*"

בתקופה זו הבנתי עוד מספר דברים, למשל, כנראה שלמעלה מ 60% מאכלוסיית הגברים עוברים דבר כזה ולרוב מחזיקים את זה בבטן ואולי גם מקבלים אולקוס נפשי.

ישנה גם תופעה מדאיגה של "הדרת נשים" בקטע הזה. מי שיצר את האדם החליט לתת רק לגברים צ'ופציק כזה שנקרא "ערמונית" (או "פרוסטטה" בסינית). מאחר ואני לא יצרתי אף אחד, (טוב, בסדר, שישה ילדים ו-14 נכדים, אבל מי סופר?) אני גם לא לוקח אחריות על המחדל.

שתוקם מיד ועדת חקירה בנושא!!

לא אלאה אתכם יתר על המידה אבל למעוניינים יפתח כנראה בקרוב, קורס גמילה מקטטר. כי זאת יש לדעת, העניין ממכר!! ולמעוניינים אני מוכן ללמד את רזי קשירת השקית לרגל.

בהמשך הגעתי לאחר כבוד למחלקת האינסטלציה של בית החולים שלנו "זיו" בצפת. מבלי להכנס לפרטים בריאותיים (את הנזק עשיתי כבר בקטע הקודם) אני רוצה להודיע כבל עם ועדה שנופש כזה מזמן לא היה לי!! חלקת אלוהים קטנה שכוללת מיטה עם כל הדרוש לשימוש בה, מקלחת ושרותים צמודים. פנסיון מלא כלומר שלוש ארוחות ביום בהגשה מלאה, עם תוספות ו"בימקום" כמו בימים הטובים בקיבוץ. צוות מורחב של אנשים טובים שדואגים לך בכל שעות היום והלילה כלומר גם בשעות 3:00, 5:00, 7:00 ופשוט מונעים ממך את הנזק הנגרם מעודף שינה.

תחילה נראים אנשי הצוות כמחמירי פנים וקשוחים, מפחידים קצת, אולם גיליתי להפתעתי שמשפט הקסם "בוקר טוב" מזיזה להם את שרירי הפנים עד שמתקבל חיוך מרנין למדי. ובכן, כל האפשרויות פתוחות למי שמועניין להשתעשע ב Pity party או לחלופין לנצל את המעמד ולהנות מכל דבר ביקום הקטן והזמני הזה. אני בחרתי בדרך השניה ואכן יצאתי מלא התפעלות מהמקום, מהאוכל, מהשרות, מהטפול ובעיקר מאנשי הצוות, החל מהרופא הבכיר ועד לחמודה מגוש חלב השוטפת ביסודיות את הרצפות מספר פעמים ביום.

אפילו הנייר בשרותים הדהים אותי ביכולת הספיגה שלו!!

רגע דראמטי עבר עלי כשהגיע עובד סוציאלי של בית החולים ובחשש גדול הודיע לי שלאחר הניתוח, זהו, אין יותר ילדים!! - "זה מפריע לעשות נכדים?" שאלתי שנינו היינו על הרצפה!! ואני.....בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום

היה מוגזם משהו לאמר שאני ממליץ על נופש כזה אבל... אם כבר, אז כבר!
ולמי שזקוק לתרגום:- כל הכבוד למחלקה האורולוגית של בית החולים "זיו" בצפת. יישר כוח!

ל א אוכל שלא לציין גם את השלוחה הבריאותית אצלנו, כלומר מרפאת כפר הנשיא.
נכון... יש תור וכל אחד מאתנו נמצא בקצה התור באיזה שלב, וזה הרי הדבר הנורא מכל שיכול לקרות לנו בחיים... לא?! זה אמנם קצת גדול לעוד קטע, אבל... כל הכבוד לצוות שלנו על המקצועיות, האכפתיות והאנושיות... בעיקר האנושיות.

אני מקווה מאד שאף פעם לא יהיו לנו רובוטים "יעילים" במקום הצוות האנושי!

לכל מי שהתעניין וגם למי שזה "שמחת זקנתו", כמו שאומרים – שיהיה לכולנו יום טוב עם הרבה בריאות..... והעיקר, **יחי החופש להשתין!!**..... בכל עת ובכל מקום !!!

כל השאר זה פוליטיקה.



ש י ר ת ה נ ו ע ר



שירה הנוער, שיר עתידנו
שיר התחדשות, בנין ועליה

הדוד לוי של הבית הלבן...

מזמין הנשיא האמריקאי את יהודי (עיתונאי) החצר אליו
כדי שיוכל "ללכלך" על ראש הממשלה הישראלי באוזניו...
ביודעו בבירור שמר הר-זהב* הנ"ל "יספק את הסחורה"
יוציא אותו כליל השלמות - ואת נתניהו - מה זה רע???
ואז ממש ישר בפניו הוא החל לגולל ולילל
כיצד החצוף הישראלי בלי בושה בו מזלזל
מרצה ומסביר לו כאילו רק אתמול ירד מהעצים
מי נגד מי? ומה בעצם כולם מעם-ישראל רוצים...

בשלב זה "כבוד הנשיא" ממש ממש נעלב!
ומקונן הוא שגדל במשפחה חד-הורית ללא אב...
ואם זה לא מספיק הוא גם אפרו-אמריקאי כהה עור
שהצליח לשכנע מיליוני אנשים בו לנשיא לבחור...
ולכן מגיע לו לקבל את הכבוד הראוי
ושלא ידברו אליו בטון מתנשא ובזוי...

רושם וכותב - היהודי לעט - כול מילה ומילה
הפנקס שבידו רוטט, בעיניו נוצצת דמעת חמלה...
מבין שהשד יצא מהבקבוק ונפוץ כעת לכול רוח
אין סליחה ולא תהיה מחילה על רגשות הקיפוח...
הרי גם שיקגו הייתה פעם סוג של עיירת פיתוח...
עוד רגע קט ובפניו גם מלין הנשיא המסכן
שמאחורי גבו קורא לו רוה"מ - לא ברק - אלא חוסיין...

כך יושב נעלב ופגוע הנשיא ושופך את הלב
איך מכול מנהיגי האזור דווקא מנתניהו הוא התאכזב...
לא מאבו-מאזן, בשאר אסד או האייטלות השיעיות מאירן
השורפים את דגלי ארה"ב וישראל - השטן הגדול ואחיו הקטן...
למרות שבמדיניות חוץ ש"הנהיג" עשה כול טעות אפשרית...
הפקיר, נטש, זנח, שלא לומר בגד ב ידידים ובעלי ברית
לי, משום מה, מזכיר "האומלל" מהבית הלבן
את הח"כ - הנעלב הסידרתי - מבית שאן...

אבי

* ג'פרי גולדברג (הר זהב)

"אם אין להם מילים, תנו להם תמונות!"

כל החבייירים מתבקשים לחדר האוכל!!



חדר האוכל האגדי, או כפי שנקרא בלשון העם "החדרוכל". זהו המקום בו התרחש הכל! אסיפות, מסיבות, חגיגות, ערבי ריקודים, סידור עבודה, פרלמנט פוליטי ו/או אידאולוגי ובקצור, מה לא?! מקומם של כלי האוכל המסורתיים לא נעלם אף הוא: **הקומקום** (במלעיל), **הכולבויניק** ומדי פעם יכולת למצוא אפילו **סכין יקר המציאות** (שזו שמיים!).
"**למלא שולחנות**" היתה נשמעת זעקת הנואשת של התורנים. הישיבה כמובן על ספסלים איכותיים במיוחד וכעת ממתינים לתורן שיגיש את מה שהצליחו לגרד במטבח.
מוסי, תורן היום מגלגל את עגלת האוכל לקראת החבייירים הרעבים. בתמונה למטה רואים את נבחרי העם:

