

Kol Soteh

כל סוטה

גליון מספר: 079 לתאריך: 10/6/2016

עלון בלתי תלוי מיסודו של משה בן-חיים ז"ל ודני נמלי ייבדל לחיים ארוכים
An independent magazine established by the late Moshe Ben-Chaim, RIP and Dani Namali, long may he live



אנחנו מחסלת בחמאס!
צריך מפוצץ סכר אסוואן!!
אזרח צריך מחוייב נאמנות!!!
צריך נותן עונש מוות
למחבלים!!!!

א...א!
א!
אא...!
א!
א...א!

דוד אלמן

This week's Editorial:

Avi Rozenkrantz, Yoram Benhaim, Rafael Linder,
Roy Bouskila, Dani Namali, Avishai Pearlson,
David Ellman

המערכת לשבוע זה:

אבי רוזנקרנץ, יורם בן-חיים, רפאל לינדר, רוי בוסקילה,
דני נמלי, אבישי פרלסון, דוד אלמן

ניתן להגיע לכל עלוני "כל סוטה" החל מהראשון ב- 5/11/1976 ועד היום, זאת על ידי לחיצה על הקישור בתחתית המלבן הירוק. ניתן גם לסרוק את הסמל משמאל באפליקציה מתאימה בנייד.



אתר ארכיון "כל סוטה"
"Kol Soteh" Archive site

<http://www.d-ellman.com/divrei/other/soteh.html>



אז מה יש לנו? השבוע ב"כל סוטה"

מי מפחד מהאמת?

השבוע זכינו לראות ב-"כל סוטה" ואתר הקיבוץ, מאבק איתנים בין אלה ש"כן" ואלה ש"לא" וגם אלה ש-"בטוחים שאולי"

מבחינה מדעית טהורה כל דבר הוא נכון או לא נכון. או כמו שנאמר:
"יש עובדות ויש Facts"

האם באמת אנחנו עוסקים בעובדות? או שמא עוסקים אנו ב-"מי צודק".
מכירים קלישאה אחרת שטוענת שבתי הקברות מלאים באנשים צודקים.

מעניין שצריך איזו בעיטה בתחת כדי לעורר אנשים. נכון שצריך לדעת איך ובמה
לבעוט. בעיטה בביצים למשל רק תעורר את קולות הסופרן שלנו.
זה דווקא יכול להיות..... טוב, נעזוב-זה.

אני בכלל לא מתכוון לעסוק בחילופי המהלומות המילוליים האלה. בעיקר מחוסר
הבנה של הנושא.

לא יודע מה אתכם אבל אני הגעתי לגיל שה"קוביות" בבטן כבר הפכו מזמן ל-
"כדורים" אבל הראש לא מוותר וככה אני במלחמה מתמדת בין הראש לגוף.
הראש רוצה אבל הגוף... מה לעשות....."לא יוצא".

כן, ידוע שבסוף נריח פרחים מלמטה אבל בנתיים..... למה לקצר את הדרך?
הרי תמיד אומרים בימי הולדת "עד מאה ועשרים" או "עד מאה כמו עשרים" - אז
מה? סתם משקרים לנו בפרצוף???



אז דעו לכם שאני מתכוון לחיות עד היום האחרון שלי!

למה אני אומר את כל זה?
טוב, איך אמלא את העמוד הזה בלי "דברי חכמה" שכאלה?

שתהיה לכולנו שבת מלאה בשלומות - דוד

לקישור כלשהו יש להשתמש בכתובת: telcomm@kfar-hanassi.org.il

For any contact use the address: telcomm@kfar-hanassi.org.il

פרורים מהאסלה



סתם אוסף שמצא חן בעיני

"מה שחשוב זה לא להפסיק לשאול" - אלברט איינשטיין

"לחיות הוא אחד הדברים הנדירים ביותר, רוב האנשים פשוט קיימים" - אוסקר ווילד

"אם אתה מצפה לבלתי צפוי זה אומר שעכשיו הבלתי צפוי, הוא צפוי..."

"אבן נייר ומספריים. נייר מנצח אבן? בוא אני אזרוק עלייך אבן ותגן על עצמך עם נייר..."

"אני שונא אנשים שגונבים את הרעיונות שלי לפני שאני חושב עליהם"

"כבד את אביך את אמך, אחרת יצאו לבילויים בלעדיך"

"מאחורי כל אישה עצבנית עומד גבר. סתם עומד, לא מבין מה קרה הפעם"

"אני מתגעגע לימים שבחורות היו רודפות אחריי. אבל נשבעתי שאני לא גונב יותר תיקים..."

"גם אם ניסית למצוא דאודורנט ולא הצלחת הכי חשוב... לא להרים ידיים"

"אל תחפש את הדרך אל האושר- חפש את האושר שבדרך..."

"אנשים מוכנים לעשות הכל בשביל כסף, אפילו לעבוד"

רק ישראלי הורג ג'וק ואומר: "תמות יא כלב!!!"

"להיות ישראלי זה לספור את הפרסומות אחרי שאומרים: 5 פרסומות וחזרנו"



("שתול" של "כל סוטה")

בזא אטמן

*** בסיום הקריאה, לא לשכוח להוריד את המיים! - תודה



ש י ר ת ה נ ו ע ר



שירה הנוער, שיר עתידנו
שיר התחדשות, בנין ועליה

השבשבת והמצפן

על ספסל ירקרק בשדה פתוח
בצוהרו של יום התיישבו לנוח
מצפן מזדקן ושבשבת רוח...
לקחו קצת אוויר והחלו לשוח

המצפן משכבר הימים עוד כנער
ישיר, ברור בדרכו, חד כתער
ואילו – גם היא כדרכה – השבשבת
מסתובבת סחור וסחור ברוח המנשבת..

“נערת”י” סח המצפן הזקן לגברת שבשבת
“אין לי מושג על מה את חושבת...
מידי יום ביומו את משנה דעתך
הייתי הולך אחריך, אך מהי דרכך???

ענתה הגברת: “הו מצפן יקר העומד על משמרתו”
היה כבר מי שאמר: רק חמור אינו משנה את דעתו...
נכון שלעיתים אצלי “אחד בפה ואחד בלב”...
תבין: יש לי דעת קהל בה צריך להתחשב...”

“דעת הקהל” חייך המצפן, “אכן חשובה היא מאוד
אך לצלילי חלילה לא צריכה את לרקוד...
כעיוורת היא תצעד אחריך באש ובמים
לו תאמין כי אצלך לפחות, פקוחות העיניים...”

“קל לך לדבר” נאנחה השבשבת, “אצלך הכול כשמש ברור!
אתה לא צריך לרצות את ‘רצון הציבור’...”
אני חייבת ללכת איך שאומרים: ‘על בטוח’
ולא יכולה להתייצב נגד הרוח”...

“זה נכון” אמר המצפן “לכן מצפוני שקט!
לגביי חשובה רק האמת...
לאורה אני חי ובדרכה אני פועל
ומצידי שכל הרוחות, יילכו לעזאזל”...

ON "ISTRA BALGINA" & JUSTICE IS WITH EVERYONE? / Yoram Benhaim

Friends and country men (David and Uri) i could have not disagree more with your thoughts on Peace in the middle East, or "Kulam Tzodkim" !!!!!!!

David you did not answer any of Mr. D points of view, who never even mentioned that peace will come easy (It want be real peace for at least a generation or two later) but it has to start at some point. YES only peace can truly be a barrier from war, i know of no other way - do you? The "stories" you tell regarding Palestinians are irrelevant to the peace theme and only come to highlight our desperate need to somehow justify the crimes committed by the State of Israel for the last 40 plus years.

Yes..... Occupation of other people`s land by any means is - UGLY to the core and creates Fascism as was painfully described in Dudo`s article.

Uri my good man - **never is everyone Right or Just**) regarding any single topic and there is no such thing as a personal truth..... only truth which is **absolute!** You tend to mix metaphors (Truth and Justice) do not go hand in hand in life, which is unfortunate but for me at least truth is less important than **justice**, which should be pursued until achieved, whatever is the truth!!!

Saturday morning i am spending the morning with my Grandson Liam, just the two of us. He is so beautiful it hurts and when he is in the mood, he would hug me and lough and the world is all of a sudden - just perfect! I worry for him, my life was always a struggle physically and mentally trying to keep up with the daily demands of work, family, failures, small successes some times and just plain existence. But it all seem easy compare to what the future holds - fanatic religion, extreme violence, growing Nationalism and a very scary environment that cares nothing for our stupidity and will wreak havoc on the planet if we do not take drastic measures and correct some of the damage we have created. Even if we do the climate change is here to stay and Humankind will either suffer extinction or will evolve and learn to respect the planet.

I was always taught to leave a place at least as clean as i found it, which i try and do but between greed and ignorance humans seem to have forgotten this basic rule. So i worry for my Grandson!

Just finished cooking Turkey Burgers and Cumin black beans rice for dinner and trying to think of something smart to write. It seem that every topic of every subject has been written about by someone and keep writing about them is a waste of time - NO it is not, not when the subject is important to our understanding of self and nature and advances our ability to deal with what seem to many as out of our hands.

The more we learn, the more we decide our future although as David Deutsch writes in his amazing book (The beginning of infinity) No matter how much we learn and advance... we are and will always be at the beginning of infinity regarding knowledge, since knowledge is infinite so we never know everything and never will. Not a direct quote but close enough!

We must, i believe instal the need for knowledge (Curiosity) which is natural to humans and other species so we never think we know it all..... we will never even come close.



Except for Mr. D i recommend you all read this book -- Deutsch was born in Haifa, Israel and is a Professor in Oxford, UK.

Anyone has a joint to spare?
Yoram.



For kol soteh submission: / Rafael Linder



Most important - we love you all. We love kol soteh. We love all the different opinions, we love all the Hebrew which we don't understand. We love it all because we know, know and know that via this forum decent hearts are connected - this is kol soteh, mazal tov gadol.

We are living in the south of the globe, that is where our heads are actually hanging down into the universe, imagine this; so what is north and what is south? We got to know your names but can't put a faces to them, especially when, living here in the south, we must look up northwards. Would that be construed as idolatry if you publish the letters with a picture insert?

Now, we got to know a bit about Yoram - a real interesting and outspoken fellow - he thinks, he is deep - seems to be a great guy. Yoram talks in the last kol soteh about his disappointment in Israel's politics which alerts me to say this: we, in South Africa, are going through a monumental transformation. Our society fuses the previous English/European position with African concepts. South Africans, irrespective of colour and culture, have to go through this process, but, admittedly, it causes problems and bottlenecks. In short, it is a huge learning curve for all of us to figure out how we can live together, peacefully. The saving grace is our constitution which is good and the constitutional court is upholding it.

Last year I bought Rabbi Jonathan Sacks' book 'The great partnership' and I recommended this book to your readers and also in response to Yoram's letters. Recently, I bought another book from Rabbi Sacks, 'Not in God's name'. Yoram, don't be afraid, it is not a 'religious' book rather a study in sociology, and yes, it does draw on the Tanak. What do we get out of this book? It describes, very neatly, that the major reason for conflict, no matter where, is caused by 'DUALSIM'. **Dualism produces a hate and blame culture, both being strategies of DENIAL: "It wasn't me, it was them, I acted in self defence, I am the victim not the perpetrator."** By contrast, people that **embraces Monotheism take on responsibility for their own fate seeing this as a necessity for a moral life.**

MONOTHEISM offers a way out of the world's dilemma. Most of the world operates on the dualistic principle and a change of that is unlikely to happen. However, as individuals we are able to examine ourselves and begin to align ourselves with a monotheistic understanding. That's why this book was written - it is a real gift to people of our time.

Shabbat shalom
Rafael





לפי מכתביך האחרונים, מתקבל הרושם כי אתה שוקל להצטרף לקהילת כפר הנשיא! טוב לשמוע על בנים שרוצים לחזור לקיבוץ ולקחת חלק בעול, ואני בטוח שתוכל לתרום הרבה לקהילה שלנו. במטרה לעזור לקליטתך, אני מתנדב להיות זה שסייע לך להבין איך ההנהלה שלנו פועלת מאחר ואני סבור, כי כחבר בקהילה שלנו, לא תרצה להמשיך להיות מוזן במידע מסולף, מעוות ולא מדוייק. אז ככה:

- אני יושב ראש המועצה – לא וועד ההנהלה.
- המנכ"ל הוא זה שמנהל את וועד ההנהלה יחד עם מנהל הקהילה.
- אני לא יכול (וגם לא מעוניין) לפטר אף אחד. אני אכן שותף לתהליכים של החלפות בעלי תפקידים
- המנכ"ל הוא זה שמעסיק ומפטר מנהלי ענפים תוך התייעצות עם בעלי תפקיד אחרים לפי ראות עיניו. ובהקשר זה, במכתבך ציינת כי העסקת אנשים רבים, מן הסתם גם פיטרת לא מעט, ואני משוכנע כי אתה מודע לכך שלא כל מה שנאמר ע"י המפוטרים נאמן למציאות.
- המועצה אחראית למינוי מנהלי אגפים, ולי יש רק קול אחד כמו כל חבר מועצה אחר. המועצה פועלת על פי תקנון והגדרות תפקידים שאושרו ברוב קולות באסיפת הקיבוץ.
- התקנון מגדיר כי כל חבר מועצה, חבר הנהלה ובעלי תפקידים מכהנים לתקופה של 4 שנים. לאחר 4 שנים יש מכרז מסודר להחלפתם או בחירתם לכהונה נוספת. זה הזמן בו ניתן 'לפטר' כל אחד. רק לפני כשבועיים היתה הצבעה בקלפי לבחירת יו"ר מועצה וחברי וועד ההנהלה.
- ושיעור אחרון להיום – ענף 'צמחי מרפא הגליל' הכניס לקופת הקיבוץ כ- 4 מיליון ש"ח משך 7 שנים. בניגוד למידע המסולף שאולי קיבלת מאנשים דורשי טוב, כשהענף נמכר לחברה אחרת הוא לא השאיר ולו שקל אחד חוב.

לגבי הפרטים האחרים אותם ציינת, אני בטוח שגם אתה תבין אם אגיד לך כי חברי כפר הנשיא שומרים לעצמם את הזכות לטפל בנושאים אלה בעצמם ללא התערבות חיצונית, אפילו לא מתושב אילתי מכובד.





אנחנו משופעים באמרות של "עם נבחר" אבל האם לאחר שמלמלנו פסוקי תפילה כאלה ואחרים חשבנו באמת על המשמעות? נכון, כך חונכנו במשך שנים מדור לדור אך מוטב שכל דור גם ישאל עצמו "האמנם?" ואם לאחר מחשבה מעמיקה אנו מאמינים שאכן "עם נבחר" אנחנו, לפחות לא הלכנו כעדר עיוור אחר איזה רעיון כלשהו.

שאלה מעניינת היא, אם אנחנו אמנם "עם נבחר", מה זה אומר על אלוהים שבחר בנו מכל העמים? האם הוא אובייקטיבי או שיש לו יחס שונה ליצירי בריאתו? בעצם, למה הוא בחר בנו?

אם נקרא בכתובים נראה שהדבר מובא בספר ישעיהו מ"ג פסוק 10 - "אתם עדי נאם-יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי-אני הוא לפני לא-נוצר -אל ואחרי לא יהיה:" - או קיי, טוב, להיות עדים לאלוהים זה לא דבר גזעני במיוחד שהרי אלוהים בחר בנו ולא אנחנו העמדנו עצמנו כנבחרים. (סה"כ גם מאמיני "עדי יהוה" הם כאלה לפחות על פי שמם, כן, אלה שדופקים על דלתות ומטיפים)

כולנו מכירים גם את המשפט: "ובנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים", כלומר מה? אנחנו יותר קדושים מעמים אחרים?

ההפרדה הזאת והיחס המפלה (לכאורה) מובאים בכתובים עוד לפני ישעיהו: "ויאמר יהוה לה (לרבקה) שני גויים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר" (בראשית פרק כ"ה פסוק כ"ג) וכן בשני פרקים הלאה בכתובים: "יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הווה גביר לאחריך וישתחו לך בני אמך ארריך ארוך ומברכך ברוך" (בראשית פרק כ"ז פסוק כ"ט). כלומר אלוהים קובע מראש שלא כל בניו שווים בעיניו?? מה?!!! אלוהים הוא גזען???

כאן אני מרגיש צורך לעשות הפרדה ברורה בין יהדות כדת לבין יהדות כעם. רובנו כאן בישראל, יהודים כי נולדנו לאם יהודיה ואנחנו על פי הרגשה שייכים לעם שנקרא "העם היהודי". סה"כ בכל העולם אנשים מתקבצים לעמים ולמרות מאמיני האוטופיה המתנגדים לחלוקה לעמים, זהו דבר טבעי ולא חייב להיות דבר רע. היהדות כדת, חייבת לתת דין וחשבון על פסוקים כמו אלה שהעליתי לעיל. מדוע חייבים? מאחר ואם איננו נותנים דין וחשבון לעצמנו לפחות על מצוות כאלה ואחרות, הרי שאנחנו מבחינת עדר ההולך בצורה עיוורת אחרי רועה. אותו רועה יכול להיות אדם מוסרי מאד ויכול להיות אדם בעל מוסר מסויים שיוביל את ה"עדר" למקומות בלתי רצויים.

אמרתי כבר בעבר שהדבר המפחיד ביותר הוא אדם ללא ספקות! אדם שאינו שואל שאלות!! אני מדבר עם אלוהים, והוא מדבר איתי. (לפעמים אני אפילו מקשיב לו). הייתה לי תקופה קשה כשאמרתי לעצמי "אם אני שואל כל כך הרבה שאלות, אולי זה מראה על חוסר אמונה?" הדבר הטריד אותי עד שיום אחד לחש לי אלוהים "לך יש בעיה עם השאלות. לי אין!! שאל בני ונען". מאותו היום אני שואל אותו שאלות, ושאלות קשות כגון: למה היית צריך להרוג את כל בכורי מצריים? מילא המבוגרים אבל התינוקות?! ובכורי החיות, בכלל!!!"



תשובות בנתיים לא קבלתי, "אבל, אלוהים שלי, אני בהאזנה, רות סוף!!!"

ש י ר ת ה נ ו ע ר



שירה הנוער, שיר עתידנו
שיר התחדשות, בנין ועליה

הביבי והשרה פאן...

לפני יותר משנות דור שאל המשורר יוסי גמזו – לאן?
להיכן נעלמו הבנות ההן עם "הקוקו והסראפן"?
והנה כדרכו של ה"רטרו" שוב הם איתנו כאן
גבירותי ורבותי קבלו את הביבי והשרה פאן...

עוד מימי בן-גוריון ואשתו החסודה פולה
היה ברור לכולם מי שולט ב'מטבח'
אך מאז על צווארי ראשי הממשלה התהדקה הבנדרולה
זה נהיה רק עוד יותר מסובך...

למשה שרת הייתה את ציפורה עליה אין מה לספר
לאהוד ברק את נאוה שעליה משום מה ויתר...
לטובת אהובת נעוריו ושמה נילי
נצח ישראל לא ישקר ???

שמיר את שלומית הכיר בימי המחתרת
כשפעלו יחדיו להקמת המדינה
הוא נשבע לה: אין לי מלבדך אף אחרת...
ולרגע לא שינה ת'מנגינה...

הייתה לו לרבין את לאה
שדולרים הטמינה בבנק
לפרס הייתה כמובן את סוניה
שמפולטיקאים (וגם ממנו) העדיפה לשמור מרחק...

לאריק שרון הייתה את אשתו לילי
שעל שמו סוככה כלביאה
בעזרת בניו עומרי וגילי
עד שהשיגה את מבוקשה...

היו ברשימה גם עליזות שתיים
זו של בגין שהלכה אחריו במדבר...
הזו של אולמרט - שעבד על כולם בעיניים
שציירה ברושים בבתים שצבר...



והייתה כמובן יש לזכור גם את גולדה
במטבחה היו ה"מינסטרים" מתרוצצים
לפקודתה של רוה"מ האחת והיחידה
בממשלות ישראל עם ביצים...

אז מה יש בה בגב' בן-ארצי שכה מעורר בה עניין
שסקנדל על סקנדל אחריה רודף?
האם כול פסטיבלי ה"שרה פאן"
הם לא רק כדי - שביבי מתפקידו יתחפף...

אבי



כולי קורן מגאוה. איזה יופי, "דון קורליאון" המאפיוסו מהסרט "גוד פאזר" (גריסה רוסית) נהיה שר הביטחון של מדינת ישראל,..... רק המישרה השנייה בחשיבותה אחרי ראשות הממשלה. כמובן הוא האדם הכי מוכשר לתפקיד, קצין בדרגה גבוהה בצבא לא מגיע לקרסוליים שלו, נסיונו הרב בכל שקשור לביטחון המדינה הוא בעל ישואר, אין לזלזל באדם שהכישורים הכי חזקים שלו לתפקיד הם "באונסיר" במועדון לילה ושנה אחת בצבא, כפקיד. אלו כישורים שמקובלים אולי "ברפובליקת בנגה", אבל בישראל? כנראה שכן, נתניהו לא מפסיק להפתיע ולבייש את ישראל בפני העולם.

ז מזכיר לי את "אידי אמין" הגורילה מאוגנדה שהיה מחלק את תיקי ממשלה שלו על פי גודל הזין. אבל לו היה תרוץ, הוא היה יותר מטומתם מבול עץ, מה התרוץ של ביבי? מי יודע אולי הוא סובל מאישיות פגועה או פגם מוחי מה שברור, הוא לא מסוגל להגיע להחלטות רציונליות כי ברגע של אמת "האישיות הפגועה" נכנסת למהלך גבוהה וכל היתר נהיה לא רלוונטי. עכשיו, המחיר גבוה והגיע הזמן לשלם ו"בליית ברירה" הוא צריך לתת לליברמן את משרד הביטחון. זוהי המתכונת שלפיה הפוליטיקה בישראל מתנהלת, האבסורד שולט בכל עד אין סוף. זה לא ללא סיבה, כמו שישראל היא מדינה שמרנית כל כך, כך גם ניראת הפוליטיקה בארץ, כל אדם עם רמת מישכל ממוצעת מבין שהמסגרת הפוליטית בישראל, דפוקה מיסודה, הרי הממשלות נופלות אחת אחרי השנייה מבלי אי פעם לגמור קדנציה מלאה, וזה הודות למסגרת המשונה והמושחתת הזאת שנועדה להיכשל מלבתיחילה, אבל זו השיטה וכמה שזה מוזר ומכוער, העסקנים עוברים לסדר היום והסיבוב מתחיל מחדש.

מה שברור הוא שצריך שינוי ובדחיפות, צריך לשנות את שיטת הבחירות לבחירה" אזורית" כמו בכל מדינה עם דמוקרטיה אמיתית, זה ישנה את התמונה הפוליטית בצורה דרסטית. זאת אומרת כל אזור יבחר במועמד שלו לכנסת, הבוחרים יתחילו לחשוב יותר לכיוון מעומד שהאינטרסט שלו בבעיות היום יום שלהם, יהיה המניע המרכזי לבחירה בו, ולא איזה מצע פוליטי של מפלגה זו או אחרת. הנבחר יצטרך להוכיח את עצמו, אם לא, הוא לא יבחר שוב. עד כאן משהו לא ברור? היום המפלגה בוחרת במועמדים שלה, לבוחר אין מה לומר בעניין. זה מצב שמביא לשמירת כסאות ומעלה את הסבירות לשחיתות, וחוף מזה חברי כנסת נשארים במקומם שנים הם מקבלים משכורת גבוהה ולא צריכים לתת דין וחשבון לאפחד. זה מביא את המכונה הפוליטית בארץ למצב של "סטגניישון" או במילים אחרות קיפאון. שום דבר לא זז. אותם אנשים מיצגים אותם רעיונות מיושנים ועולם שעבר זמנו. אבל כל עוד שהמצב נשאר כמו שהוא אין להם ממה לחשוש, מקומם שמור.

את זה השמאל רוצה לשנות. זה כלכך הגיוני ונכון לעשות, אבל למרות ההגיון שבעניין הימין מסרב, וזה כיוון שהרעיון העיקרי מאחרי הדמגוגיה היומרנית שלהם הוא שמירת כוח, וגם עם זה בא על חשבון המדינה. מה שנכון לישראל על פי רוב נוגד לאינטרסים שלהם, ולא רק בנושא הזה, בכל מגוון החיים בארץ. המצחיק הוא שיש להם את החוצפה לקרוא עצמם "פטריטים" מובן שהם לא תופסים את משמעות המילה, התרגום הנכון הוא, "שוחרי בצע". במילה אחרת נוקלים. המרחק ביניהם לפטרוטיזים זה כמו המרחק בין חיפה לתל אביב. אין שום משמעות חיובית לביבי והחבורה שלו בפוליטיקה הישראלית מה שמעניין אותם יותר מהכל זה.....עצמם, וכשכאלה הם ימשיכו בעבודת "הקודש" שלהם שבין היתר (צד שולי) יביא על ישראל את החרפה ואת כל האי הגינות שהם מיצגים.

ל יברמן הוא רק אחד מרשימה ארוכה, לא חסרים שמות ברשימה המכובדת הזו של ליצנים, שלא היו מסוגלים למצוא עבודה במשרד הסעד, שלא לדבר על מישרת שר בממשלת ישראל, אבל כיוון שהשיטה מאפשרת זאת, היום מוכר גרעינים בתחנה המרכזית בעפולה, מחר, שר האוצר...אלוהים ישמור עלינו.

דני.





השמים מספרים כבוד אל.
שמי הלילה זרועים בכוכבים נוצצים
כל כוכב הוא שמש
כמו שלנו,
וחלקם גדולים פי המון
רחוקים פי המון
מרחק אינסוף?
האמנם יש אין סוף ביקום?
ואם אין אין סוף, אז מה יש במקומו?
ואם יש אין סוף,
מה זה אומר לגבי, עכשיו, כאן?
האם זה משנה משהו בתוכי?
האם בעיותי הם באמת בעיותי?
מה הן בעיותי האמיתיות?
האמנם הן פחדי מהעתיד וחוסר הידיעה של מה יהיה ואיך אסתדר,
והאם יש לי מספיק, ואיך לעשות שיהיה יותר,
ואיך לשפר יחסי עם המיוחסים אלי
במעגלים הולכים וקטנים, או הולכים וגדלים
ואיך להצליח ולהפיק ולהספיק ולנצח ולהוכיח...
ואיך סופסוף לפתוח 'תלב יותר ויותר
ואיך ללמוד ולגדול ולהתפתח יותר ויותר
ואיך להתעורר לחיים במלאות...
ואיך לפתור את בעיותי
לא היא השאלה בהא הידיעה
השאלה
היא איך למצות את הפוטנציאל הגלום בי
איך לחיות במלאות, לחיות ביושר ובאמונה,
איך להתעורר, להיפתח, להאיר ולחגוג.
וכשאני חי את השאלה
חיי הם התשובה!

נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם Nostalgia Ain't what it used to be



גן שקד

גן רימון

הקיבוץ המשתנה. מבנים רבים עדיין בשימוש למעלה מכמה עשורי שנים. למעלה אזור הגנים ולמטה אזור בתי הקיבוץ המאוחד שחלקם כבר אינם עוד בנינו.



קבה" 6

כאן נמצאת
כיום הסאונה

נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם Nostalgia Ain't what it used to be

ספורו של עוד מקום בכפר:
כאן מלפנים רואים את המחסן הכללי בבניה. המחסן הכללי הפך במרוצת
השנים לנגריה אשר שירתה את חברי הקהילה בנאמנות במשך שנים
רבות וסיפקה מקום עבודה למספר חברים שהפכו למקצוענים במשך
הזמן. כיום המקום עומד נטוש, שרוף ונכלם.

מאחור נראה מגדל התחמיץ הקיים עד היום. המגדל שיציש למחסן מזון
עבור הרפת הנראית בתמונה בתחתית המגדל.

כיום אזור זה הוא אזור משתלת הערערים

